

HÖRBY

från by till köping



Del 6 Gård nr 8



Under mitten av 1800-talet inflyttade en ständig ström av människor till byn. Det var handlare och hantverkare. De skulle ha någonstans att bo. Bönderna blev varse att de satt på mark som de kunde stycka upp och sälja med god förtjänst. En del mark var kanske inte så lämpad att så säd m.m. på. Så varför inte sälja.

Ett exempel är nr 11. Ägaren Martin Olsson lät stycka upp över 100 tomter som han bjöd ut till hugade köpare. Andra följde efter.

Vid laga skiftet erhöll gård nr 8 vidsträckta marker. De började vid Råbygatan och sträckte sig upp till gränsen mot Slagtofta.

Det finns dock en historia som börjar långt tidigare. 1688 ägdes gård nr 8 av major Hans Hinrich von Rappholtz. Han bodde i Råby och arrenderade ut gården till Erik Isaksson.

I början av 1700-talet brann gården ner till grunden. Fram till i slutet av 1740-talet brukades gården under nr 13. Nya hus uppfördes på samma grund som de nedbrunna och ny brukare blev Pär Olsson den 26 februari 1741. Han hade nyligen gift sig med Bengta Nilsdotter. Pär brukade gården fram till sin död den 12 november 1768. Han var då 68 år och orkade inte mer. Hans son Nils Olsson och hans hustru Ingar Pehrsdotter övertog gården.

Ingar avled i juli månad 1802 och Nils den 11 december 1803. De hade inga efterlevande barn. Det blev nu tillfälliga brukare. Fram till 1807 brukades gården av drängen Bengt Jönsson och hans hustru Agnes Pehrsdotter. Arrendet övertogs av Pehr Olsson som innehade det till 1821 då postmästare Löfvengren tog över. 1823 och till den sista dagen år 1825 hette arrendatorn Ola Eriksson.

Nu är det dags att backa i tiden.

Sommaren 1781 gifter sig smeden Jöns Ridderquist med pigan Marna Krusesdotter. Båda bodde i Lyby och vigseln hölls i byns kyrka.

Jöns arbetade i en smedja i byn och drömde om ett eget. På nr 8 i Hörby låg en smedja. Den auktionerades ut våren 1783 då innehavaren hastigt avlidit. Jöns var med och bjöd och kom strålände hem till sin hustru och talade om att nu var det dags att flytta.

Familjen flyttade till Hörby under året 1783. De hade med sig sitt först födda barn, dottern Ingar som kommit till världen den 4 april 1782.

Barnen kom sedan i rask takt Pehr 1784, Mårten 1786, Carl 1789, Thore 1792, Gunilla 1794 och Nils 1799.

I ett av husen på nr 8 fanns smedjan i den ena ändan och bostaden i den andra. Under sommaren och hösten 1783 arbetade Jöns febrilt med att anrätta smedjan, som var tämligen nedgången, till hur han ville att det skulle vara för att kunna arbeta rationellt.

Jöns var en mycket skicklig smed och fick snabbt många kunder och pengarna trillade in så han kunde förbättra smedjan ytterligare.

När hans äldsta son Pehr blev så pass gammal fick han hjälpa till i smedjan. Meningen var att han så småningom skulle överta den när fadern inte orkade längre. Omkring år 1800 jobbade Jöns under sin fader och några år senare var han i stort sett självständig. Dock hade han sin broder Thore som medhjälpare.

När Thore blev 14 år var det slut med sötebrödsdagarna. Fadern hade ordnat så att han fick ett arbete utanför hemmet. I slutet av 1807 tog han sina ägodelar och begav sig till Borlunda by där fadern ordnat en plats hos bonden Anders Hindriksson på gård nr 2. Året därpå flyttade gossen Thore till Gryby.

Gryby by var delad i två hälfter, ena halvan låg i Harjagers Härad och andra halvan i Frosta Härad,

Gossen Thore fick plats hos Bengt Nilsson på gård nr 2, liggande i Harjagers Härad. Thore var då 16 år.

1809 var Thore dräng på gård nr 3 i Gryby, Frosta Härad, hos änkan Elna, som var 26 år och Thore 17 år. Frågan är hur det gått om inte fadern kallat hem Thore.

Något hade hänt där hemma. Hans broder Pehr hade flyttat hemifrån och troligen sagt till fadern att han i fortsättningen själv kunde behålla sin smedja.

Pehr hade fixat en egen smedja på Hörby nr 6 o 21 och samtidigt gått och gift sig med pigan Hanna Jöransdotter, född den 19 april 1795 i Hee. De vigdes i Hörby kyrka den 10 oktober 1813. Något som troligen Pehrs föräldrar varit emot.

Pehr Jönssons vidare öden kan du läsa om i del 2 enskiftet på sidan 9.

Thore kom hem och började i smedjan med en gång. Den 26 december 1815 ringde klockorna i Hörby kyrka som förkunnade att Thore Jönsson gift sig med pigan Hanna Nilsson, född den 15 mars 1782.

Den 13 december 1824 hölls bouppteckning, värdering och försäljning av kvarlåtenskapen efter smeden Jöns Ridderquist och hans hustru Marna Krusesdotter. Båda döda 1824. Jöns blev 74 år och Marna 75 år.

Behållningen blev stor. Arvingarna fick dela på 38 Rd, 36 skilling och 4 runstycken Banco. I dagens penningvärde (2022) 3.125.92.

Av bröderna var det bara Thore och Carl som ärvde. Dottern Ingar var avliden och hennes del delades på hennes fem barn. Var hon bodde har inte gått att hitta men när hon var 13 år fick hon anställning hos en lantbrukare i Osbyholm. Efter att lantbrukaren med familj avflyttat från orten finns inga spår.

Däremot var Carl lättare att följa. Han flyttade till Malmö omkring 1810 där han lärde sig att bli skraddare. I Malmö träffade han pigan Johanna Charlotta Montag, född den 4 mars 1791, och hennes oäkta dotter Maria Detronella, född den 19 september 1811.

De gifte sig och flyttade 1814 till Kristianstad och bosatte sig i stadsdelen Näsby. Här föddes deras gemensamma dotter Fredrika Cecilia den 23 november 1819.

Fadern till Carl hade en syster boende i Näsby. Hon var gift med en skraddare och det var troligen här som Carl fick anställning. När skraddaren dog övertog Carl skradderiet.

Carl Ridderquist, före detta skraddare avled i nervfeber den 18 maj 1844, 55 år gammal. Hans hustru Johanna Charlotta Ridderquist avled den 7 augusti 1875 av ålderdomssvaghet, 84 år gammal. Hon var således änka i 31 år.

Sonen Mårten avled 1795, han blev 9 år. Det finns ingen dödsnotis i dödboken, men i husförhörboken är han struken vilket kan betyda vad som helst.

Ingen av gårdarna i Hörby ägdes av bönderna som bodde på dem. De flesta var kronohemman. Men från år 1795 kunde gården friköpas och den 28 januari 1826 erhöll Thore Jönsson fastebrev på Hörby nr 8 ¼ mtl.

Thore blev alltså både bonde och smed. Det blev tydligen för slitsamt med två sysslor så 1833 arrenderade han ut smedjan till smedmästaren Lars Jöns Kjellberg. Av någon anledning flyttade han redan året därpå. Någon ny smed inflyttade inte förrän 1844. Han hette Håkan Pehrsson och kom från Fulltofta.

Samma år inflyttade kopparslagarmästaren Lars Walberg från Kristianstad. De båda fick samsas om smedjan.



Hur såg det ut i en smedja från denna tid. I Braås, en ort cirka 2 mil norr om Växjö, har en hembygdsförening byggt upp en hel park med gamla byggnader från olika delar av södra Sverige.





Interiör från smedjan i Braås hembygdspark.

Innan laga skiftet påbörjades frågade lantmätarna bönderna om de hade någon önskan om var de ville ha sin gård och mark. I Hörby var det bara ett fåtal som svarade, bland dessa var Thore Jönsson på nr 8. Hans önskan beviljades. Sålunda erhöll han mark från Råbygatan i söder, och i norr till gränsen mot Slagtofta. Vidare fick han mark i den östra delen av socknen. La på sockenkartan. Sidan 5 i del 3.

På sin västra sida vid Råbygatan fick han som granne nr 6 o 21 och på den östra nr 13. Mellan nr 8 och 13 hade tidigare legat mönsterskrivarebostället nr 9 som hade fått utflytta. Husen hade Thore lagt beslag på. Hans söner Pehr, Jöns och Jeppa hade blivit vuxna och ville ha något eget.



Byggnaderna med kors är bostadshus. Byggnaderna med ett streck i är stallbyggnader.
Kartan är från 1840-talet. Och således efter laga skiftet.

Där de små bostadshusen låg ser det ut så här i Råbygatan idag (2022). Bilden nedan och bilden på nästa sida.





Foto Per-Gunnar Mörck, 2022.



En gång i tiden såg det ut så här. Bilden från Gammalstorp Gato_235 jpg.
Fotot förmodligen från början av 1900-talet. Mannen på bilden är kanske Carl Lindquist.

Thores äldsta son Pehr, född 1817, tjänade som dräng först på nr 16 sedan på nr 1. Året var 1842. Året därpå den 7 december köpte drängen Pehr Thorsson nr 19 som var på ¼ mtl.

Säljare var Per Jönsson och hans hustru Elna Larsdotter. De hade erhållit fastebrev av tidigare ägaren Skånska Kungliga Dragon Regementet den 18 juli 1837.

Per Jönsson och Elna Larsdotter flyttade till gård nr 11.

Det var ett stort område som Pehr köpt, trots att hans bror Jeppa hjälpte till blev det för övermäktigt. Den 17 december 1845 sålde Pehr till garverifaktor C. A. Olsson 1/8 mtl.

Den 18 januari 1851 sålde Jeppa Thorsson 5/64 mtl av nr 19 till C. A. Olsson. Förmodligen har Pehr sålt till sin broder ett stycke mark. Tyvärr finns det inga uppgifter om detta.

Under året 1850 flyttade Pehr och Jeppa Thorsson hem till nr 8. De titulerades då som åbo och dräng. Pehr och Jeppa var oskiljaktiga, de hade jobbat hårt men trots detta lämnade de nr 19.

1852 fick Pehr plats som dräng på gård nr 1 i Bessinge, Östra Sallerup församling.. Han lockade då dit sin bror Jeppa som tjänade som dräng på Norrto nr 5, Lyby församling.

Jeppa gifte sig i Lyby kyrka den 5 juli 1852 med pigan Hanna Jönsdotter, född den 17 september 1828 i Högseröd. Hennes moder änkan Hanna Persdotter samtyckte skriftligt den 23 april.

Hanna nedkom den 27 juli 1852 med en son som döptes till Pehr. Familjen flyttade från Lyby till Bessinge nr 1 den 8 juni 1853.

Den 19 juni 1853 avlider giftedrängen Jeppa Thorsson i feber. (Troligen hjärnhinneinflammation, antagandet bygger på det hastiga förloppet.)

Han blev 29 år. Deras son Pehr avled i en barnsjukdom den 1 januari 1854. Ett år och 6 månader gammal. Den 4 april 1854 flyttade änkan Hanna Jeppsdotter till Höör och fick plats som piga på gård nr 5 i Jularp. 1855 flyttade hon till föräldrahemmet i Högseröd.

Pehr Thorsson flyttade hem till nr 8 den 8 november 1856.

Under åren 1864 – 1867 var Pehr Thorsson enligt husförhållningsboken obefintlig. 1868 var Pehr Thorsson torpare och boende på nr 8.

Pehr Thorsson gifte sig inte men trots det hade han två barn, båda oäkta. Sonen hette Per Persson och dottern Ingrid Persdotter. Dottern var mindre vetande eller idiot som det står i bouppteckningen som hölls den 9 juli 1898. Pehr avled den 30 april detta år.

Han hade en fastighet på Östergatan 13 om 8400 kvadratfots rymd. Denna värderades till 400:- och var avstyckad från 3/16 mtl nr 8.

Efter Pehrs död sålde sonen fastigheten till Hörby Bränneriaktiebolag den 6 september 1898.

Pehr Thorsson efterlämnade ett testamente som i korthet lyder så här:

” Enligt överrenskommelse mellan mig och min son Per Persson, att med min vilja, överlåter jag mitt ägande hus med därtill hörande jordtomt beläget vid Slagtoftagatan nr 8 inom Hörby municipalområde med det villkor att han försörjer mig till min död, men äger ej försälja, förskingra eller bortföra något utan med mitt medgivande, så länge jag lever. Sedan efter min död äger min son Per Persson rättighet att bo och bruka för egen räkning mitt ägande hus med jordtomt för sin och sina efterlevande.

Denna överrenskommelse är upprättad på grund att jag under flera års tid ej själv kunnat försörja mig utan med min sons hjälp.

Skulle kommunen vilja taga ut ersättning för min svagsinta dotter Ingrid Persson äger de därtill ingen riktighet på grund av att min son Per Persson under de år jag varit oförmögen att försörja mig, så lovade jag min son att om han ville stanna i hemmet och hjälpa mig skulle han få hundra kronor årligen som jag inte kunnat lämna. Så han får taga dem ur mitt ägande hus med jordtomt. Jag blev oförmögen att försörja mig år 1888.

Åtkomsthändingarna har jag lämnat till kommunalordförande Nils Andersson i Slagtofta att tingsföras.

Denna överrenskommelse är på min egen begäran och bestämda vilja varpå jag tecknar mitt namn med hand på pappret och är vid sundt och edligt förnuft.

Hörby den 28 mars 1898. Husägare Pehr Thorsson i Hörby.”

Vittnen P. Olsson och Sven Persson. Båda i Hörby.



Kartan till vänster är ett fotomontage av gård nr 8 från laga skiftet år 1836.

Thore Jönssons näst äldsta son Nils, född 1818 gifte sig med Bengta Nilsdotter, född den 7 september 1822 i Årröd. Vigsel den 12 mars 1843 i Östra Sallerups kyrka.

Av sina föräldrar köpte Nils 3/16 mtl av skatte rusthållet nr 8 den 18 januari 1844 för 1111 riksdaler, 5 skilling och 4 runstycken. Beteckning c på kartan.

b på kartan är kvarvarande 1/16 mtl och som Thore Jönsson fortfarande var ägare till.

a på kartan. Lägenheten Perstorp. Innehavare Häradshövding Barfoth, född 1754 i Lyby.

Perstorp finns än idag (2022) och är med på sockenkartan år 1699.

Troligen är gården mycket äldre än så och kan räknas som en av de äldsta i Hörby.



Perstorp

Tidigare brukare boende på gården.

1807 Befallningsman P. Palm.

1827 Häradshövding Herman Bonneqreutz, född den 24 juli 1799.

Nils Thorsson och hans hustru Bengta Nilsdotter byggde sin gård invid landsvägen mellan Hörby och Vä.

NILS THORSSON f. 14/9 1818 i Hörby d. 29/4 1880	BENGTA NILSDOTTER f. 7/9 1822 i Årröd d. 12/5 1880
<hr/> <p>Son Pehr, f. 11/2 1844 Son Jöns, f. 6/3 1849, d. 29/9 1912 Son Anders, f. 4/12 1853, d. 21/6 1857 Dotter Maria, f. 12/11 1858, d. 5/5 1878</p>	

Vid den här tiden fanns det många personer med efternamnet Thorsson. En skiljer sig mot detta och det är sonen Pehr, född 1844 som tog efternamnet Nilsson. Han gifter sig inte.

Sonen Jöns, född 1849 tog sig efternamnet Nilsson Thorsson och var handlare i byn.

JÖNS NILSSON THORSSON f. 6/3 1849 d. 29/9 1912	HANNA NILSDOTTER f. 24/12 1860 d. 11/12 1918
<hr/> <p>Son Nils Thor, f. 16/10 1881 Son Carl August, f. 5/8 1883 Son Assar Julius, f. 28/4 1885, d. 29/11 1887 Dotter Anna Marie, f. 20/10 1887</p> <p>Jöns flyttar till Amerika den 23/4 1888. Hanna med barnen flyttar till Amerika den 11/3 1889.</p> <p>Jöns och Hanna flyttar till Hörby från Nord Amerika den 20/10 1905.</p>	

Thore Jönsson son Sven, född 1842, var handlare i byn.

SVEN THORSSON f. 8/2 1842 d. 20/8 1886	ELSE PERSSON f. 13/8 1849 d. 3/7 1895
<hr/> <p>Son Carl, f. 13/7 1869 Son Pehr, f. 18/11 1871 Dotter Hilma Alma, f. 24/7 1874, d. 15/5 1878 Dotter Maria Eline, f. 3/9 1877 Son Axel Thor, f. 8/8 1880 Son Ernst Alfred, f. 3/3 1882 Son John Oscar, f. 28/11 1884</p>	

Dessa personer spelar en stor roll, dels på nr 8 och dels i byns fortsatta utveckling.

Den 28 januari 1826 erhöill Thore Jönsson fastebrev på nr 8 ¼ mtl. Detta var innan laga skiftet. Vid den här tiden gällde det alla de små tegar han hade runt om i socknen. Efter laga skiftet fick han mark som kartan från 1836 visar.

1844 sålde Thore Jönsson 3/16 mtl av nr 8 till sin son Nils Thorsson och hans hustru Bengta Nilsson. c på kartan. Fastebrev den 31 januari 1845.

Thore Jönsson behöll 1/16 mtl. b på kartan.

Perstorp tillhörde nr 8. a på kartan.

Den 19 oktober 1870 erhöill Sven Thorsson och hans hustru Else Thorsson, född Persson, fastebrev på 1/16 mtl nr 8. Säljare Thore Jönsson och hans hustru Elna Thorsson, född Svensdotter, som nu sattes på undantag.



Undantagsstuga, Braås Hembygdsförening. Foto Per-Gunnar Mörck, 2022.

Den 29 december 1874 sålde Nils Thorsson och hans hustru Bengta Nilsson 9/64 mtl till sonen Per Nilsson, född 1844.

Samma datum sålde de även till sonen Jöns Nilsson Thorsson, född 1849, 1/64 mtl och den 29 april 1875 ytterligare 1/32 mtl. Båda sönerna erhöill köpebrev.

Den 12 april 1875 erhöill handlaren C. Persson och hans hustru köpebrev på lägenheten Storgatan 6 som innehöll 68 qv. stänger och 38 qv. fot mark avstyckad från 3/16 mtl. Säljare Nils Thorsson och hans hustru Bengta Nilsson.

Jöns Nilsson Thorsson och hans hustru Hanna Nilsson sålde sedan följande av 3/16 mtl.

20/2048 mtl till gästgivaren Johan Nilsson den 4 juni 1879,

52/2048 mtl till Per Persson och hans hustru Johanna Persdotter, Köpekontrakt den 31 mars 1878.

Köpebrev den 31 juli 1878.

Sålde 19/2048 mtl till Ola Larsson och hans hustru Hanna Nilsson. Köpebrev den 30 april 1877.

Ola Larsson sålde till gästgivaren Johan Nilsson 19/2048 mtl. Köpebrev den 8 juni 1881.

Per Nilsson, född 1844, sålde till sin broder Jöns Nilsson Thorsson 153/2048 mtl. Köpekontrakt den 23 februari och köpebrev den 8 mars 1879.

Den 10 april 1882 erhöll handlaren Sven Thorsson, född 1842, köpebrev på 117/2048 mtl. Säljare Jöns Nilsson Thorsson och hans hustru Hanna Nilsson.

Sven Thorsson och hans hustru Elsa Thorsson, samt Per Nilsson och Jöns Nilsson Thorsson sålde 45/2048 mtl, kallat Perstorp, till Per Andersson och hans hustru Elna Nilsson. Köpebrev den 19 mars 1879.

Jöns Nilsson Thorsson och Per Nilsson sålde Pershus nr 1 till Per Jönsson. Köpebrev den 11 april 1881.

Den 29 april 1880 avled Nils Thorsson, 61 år gammal. Hans hustru Bengta, 58 år, följde honom den 12 maj samma år. Båda begravdes den 1 juni.

Undantagshjonet Thore Jönsson avled den 2 juni 1881, 89 år gammal. Hans hustru Elna levde till den 6 september 1883, 73 år gammal.

Nils Thorssons son husägare Pehr Nilsson, född 1844, avled 1884. 40 år gammal i nervfeber.

Handlaren Sven Thorsson avled i nervfeber den 20 augusti 1886. Han blev 44 år, 6 månader och 12 dagar gammal. Förutom änkan Elsa Persson efterlämnade han 5 söner och 1 dotter.

Sven var en betydande man i byn. Han ägde 1/16 mtl nr 8 och 1/8 mtl nr 15 Hörby, samt Råby nr 3 på 250/2048 mtl, en tredjedel av nr 16 Hörby vattenkvarn samt ett timmermagasin vid järnvägen. Nr 12 3/16 mtl i Sösdala.

Nr 19 1703/8192 i Hörby. Efter det att Pehr och Jeppa Thorsson sålt nr 19 till garvare August Olsson på nr 6 o 21 sålde han det till kopparslagare J. Ekman som erhöll fastebrev den 3 november 1857. Den 1 mars 1882 köpte Sven Thorsson 1723/8192 mtl och den 18 april samma år ¼ mtl nr 19 Hörby. Gården fick namnet Torshill. Idag finns här kyrkogårdsförvaltningen.



Bouppteckningen efter Sven Thorssons är enorm. Inte nog med att han köpte gårdar och sedan sålde dem efter några år med god förtjänst så hade han en egen bank. Han ställde upp med lån till personer som bankerna ratade.

Bara i byn var det 68 personer som lånat pengar av honom. De blev nu skyldiga att betala tillbaka pengarna till dödsboet, men många av dessa personer hade svårt att betala tillbaks de lånade pengarna.

Sven Thorsson hade i sin tur ett stående lån på femtiotusen kronor i Frosta Härads Sparbank.

Hans tillgångar var 194.714.54 medan hans skulder uppgick till 107.310.27. Sålunda var behållningen 87.404.27.

Han hade två kontor i huset vid Råbygatan, ett yttre och ett inre. Det fanns också två förmak, ett yttre och ett inre. Vad detta betyder kan man ju undra, kanske var det en viss fördelning på de besökande kunderna.

Arvingarna efter Sven Thorsson var förutom änkan Elsa Persson, sönerna Carl, Per, Axel Thor, Ernst Alfred och John Oscar samt dottern Maria Elin.

Arvskifte hölls den 30 oktober 1889.

Bilden till vänster:

Sven Thorsson och hans hustru Elsa Perssons gravsten på Hörby gamla kyrkogård.
De gifte sig den 30 oktober 1868.

Bilden till höger:

Sven Thorsson





Kartan till vänster är från 1836 och använd vid hemmansklyvning år 1848 och 1898 för Hörby nr 8 ¼ mtl.

Litt Li. Ägare Sven Thorssons arvingar.
Carl Lindquist och hans hustru Maria Lindquist, född Thorsson köpte 5/2048 mtl. Köpebrev den 2 oktober 1899. (Litt Li)

Litt Lh. Ägare Ola Andersson och hans hustru Ingar Nilsdotter.

Litt Lg. Sven Thorssons sterbhusdelägare sålde en lägenhet avstyckad från 245/2048 mtl om 9,40 ar till slaktare Magnus Månsson den 8 augusti 1891.

Litt Le. Kronobefallningsmannen Georg Krook på nr 5 sålde av sitt ägande 90/2048 mtl nr 8 till Nils Tufvesson Flygare den 21 mars 1890.

Georg Krook köpte Litt Le den 28 april 1887 av handlaren Jöns Nilsson Thorsson.

Litt Ld och Lc. Avlidna gästgivaren Johan Nilssons änka Christina Nilsson erhåller 39/2048 mtl den 30 september 1887.
Köpebrev den 4 juni 1879 och den 8 juni 1880.

Litt Lb. Ägare Åke Persson.

Litt La. 45/2048 mtl (kallat Perstorp) köpebrev den 29 mars 1879 för Nils Andersson.

På marken till Hörby nr 8 fanns det husägare som hade städjetid under en viss tid. Den var vanligtvis på 49 år.

Den 20 februari 1880 skrevs ett kontrakt på 49 års tid. 1896 bodde här änkan Elna Olsdotter. (Se debetsedel på nästa sida.)

Husägaren Jöns Nilsson hade samma kontrakt.

Husägaren Isak Persson hade fastighet på nr 8:s städj jord.

N^o 299

Debetsedel å 1896 års kronoskatter.

Harby socken.

413

8 *Harby hus egn. Elna Olsd.*

Christianstads Nya Acc.-tryckeri.

Debet.	Kronor. öre.		Kredit.	Kronor. öre.	
Grundskatt.....					
Arrendemedel.....					
Mantalspenningar.....		20	Afkortas:		
Trosspassevolansafgift.....					
Bevilling af fast egendom samt af inkomst:					
Af jordbruksfastighet					
med..... krs värde			Betalt		
"....."			<i>[Signature]</i>		
Summa..... krs värde			Annoterad:		
å 6 öre pr 100 kr. kr.			<i>[Signature]</i>		
Af annan fastighet					
med..... krs värde					
"....."					
Summa <i>400</i> krs värde		20			
å 5 öre pr 100 kr. kr.					
För uppskattad inkomst af kapital eller arbete..... kr.					
efter afdrag, jemlikt					
§ 11 bevillningsförordningen af.....					
I procent å..... kr. kr.					
Tilläggsbevilling.....					
Diverse medel.					
Landstingsmedel.....		4			
Bidrag till skjutsentreprenaderna					
Vägs katt.....					
Sjukvårdsafgift.....		25			
Riddarhusmedel.....					
Afgift till vissa försäkringsanstalter.....		3			
Häradstjenarens lön.....		3			
Lösen för denna debetsedel.....					
Summa		21			

Underrättelser.

Förmenar skattskyldig, att utskyld eller afgift, som i uppbördsbok eller särskild uppbördslängd finnes upptagen, genom fel vid debiteringen obehörigen eller med origtigt belopp blifvit honom påförd, eger han att deri hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande söka rättelse genom besvär, hvilka skola till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande ingifvas innan klockan 12 å trettonde dagen efter den, då, på sätt i uppbördsreglementet § 6 stadgas, den skattskyldige egt tillfälle att erhålla sin debetsedel.

Besvär i debiteringsfrågor uppehålla ej uppbörden af det vid den öfverklagade debiteringen påförda belopp, hvaremot klagande, som vinner nedsättning i eller befrielse från honom påförd utskyld eller afgift, eger att kostoadsfritt återbekomma hvad han för mycket erlagt.

Uppbördsmanuens qvitto å debetsedeln är ej mot kronan gällande, utan att detsamma antecknats af vederbörande uppbördskontrollant.

Skattskyldig, hvilken underlåter att inbetala sina utskylder i föreskrifven tid och ordning, skall till den person, som verkställer indrivningen, utgifva ersättning derför, beräknad efter tre öre för hvarje full krona af debetsedelns slutsumma, dock ej med mindre än tio öre eller mera än fem kronor.

Emil Lauhrén.

Städjebevis

Loven Lönn

som till mig aflemnat sin förra husbondes

den _____ år _____ utfärdade orlofsedel, antages härmed i tjänst

Som följande skedde i Svalöf under tiden från den 24:e Oktober
dessa år till 24:e Oktober 19 *06* dervid mellan oss öfverenskommita om lön och öfriga

vilkor på sätt här nedan bestämmes:

Kontant lön *Enhundradtjuttio* Kronor; och med vilken *ett par ungar*
öfret tillräckligt under tiden från den 24:e Oktober till den 24:e April 1906
Stat: *800* kg. Råg; *400* kg. Korn; _____ kg. Malt; *800* sträckfamn

potatisland; *500* Torf; _____ *800* kg. Stenkol; _____ *2* lass ris; _____ *1* liter söt mjölk

pr dag från den 24:e Oktober till den 24:e April och 8 liter pr dag från den 24:e April

till den 24:e Oktober. Städjepening 2 kronor. *Skyldighet att ligga i stället*

veje, natt eller om så påföljas uti min tjänst i öfriga
håll. Örhållas i kassapost 25 öre för varje besök som
födes med lif och befordras så länge som möjligt i alla
ålder.

Svalöf den _____

19 *05*

H. Jansson
H. Jansson

Att jag, som aflemnat min senast erhållna orlofsedel, förklarar mig nöjd med
ofvannämnda vilkor samt förbinder mig att desamma ordentligt fullgöra och i allo ställa
mig Legostadgans föreskrifter till noggrann efterrättelse, försäkras; städjepeningen
bekommen, erkännes. Ort och tid som ofvan.

L. Lönn

J. W. Olsson
11/11

H. Jansson



I stort sett hade Jöns Nilsson Thorsson och hans hustru Hanna Nilsson sålt all sin mark 1889. Deras söner Nils Thor, född 1881 och Carl August, född 1883 hade båda emigrerat till Amerika.

Föräldrarna hade fått många brev om hur det var i det förlovade landet. Jöns och Hanna beslutade sig för att resa ifrån Hörby.

Jöns flyttade 1888. Hanna och dottern Anna Maria följde efter 1889.

Efter ca 15 år i Amerika började Jöns och Hanna längta hem till Hörby. De sålde allt som de haft i det förlovade landet och återkom till byn i början av år 1903. Eftersom gården varit uthyrd till Hörby Bränneribolag så kunde de flytta in omgående. Adressen var Östra Storgatan nr 8 och nr 9.

Den 29 september 1912 avled Jöns Nilsson Thorsson och den 15 augusti 1913 sålde Hanna Thorsson gården till stenhuggare Nils Larsson.

Hanna Thorsson bodde kvar på gården. Den 11 december 1918 avled hon. Nils Larsson ägde gården fram till sin död 1828. Dödsbodelägarna sålde gården till Ola Mårtensson och hans hustru Elin Mårtensson. Köpebrev den 5 maj 1934.



Jöns Nilsson Thorsson och hans hustru Hanna Thorssons grav på gamla kyrkogården i Hörby.



Georg Krook.

Sven Thorsson hade många strängar på sin lyra. Han var involverad i nästan allt som hände i byn. Hans vänner såg upp till honom och den som han mest uppskattade var befallningsmannen kronolänsmannen George Krook.

George Krook övertog gård nr 5, som låg uppe på en backe vid vägen till Östraby, efter föräldrarna Jonas Krook och hans hustru Ingrid Krook. De köpte gården av Pehr Jönsson på nr 11 omkring 1844.

Georg Krook erhöll fastebrev på nr 5 den 30 november 1868.

Georg Krook döpte gården till Georgshill, kanske inspirerad efter gården på andra sidan vägen som hette Thorshill. Det var också han som fick ordna upp affärerna efter avlidna Sven Thorsson.

Elsa Thorsson, änka efter Sven Thorsson, fortsatte att driva avlidna makens firma. Den 1 november 1890 orkade hon inte mer utan arrenderade ut den till handlare John Olsson. Arrendet upphörde 1900.

Tillkännagifvande.

Att jag från och med i dag till handlanden John Olsson härstädes öfverlemnade mina spanmålmagasiner och att jag hädanefter ej kommer att med min affär fortsätta, får jag härmed tillkännagifva.

Hörby den 1 november 1890.

Elsa Thorsson.

Enligt ofvanstående

har jag i dag öfvertagit fru Elsa Thorssons spanmålmagasiner och kontor, hvilket jag härmed vill förärade kunder tillkännagifva.

Hörby den 1 november 1890.

John Olsson.

Annons i Eslövs Tidning torsdagen den 6 november 1890.

Änkefru Elsa Thorsson avled den 3 juli 1895. Hon ägde det mesta efter sin man Sven Thorsson. Dock hade man sålt nr 12 3/16 mtl i Sösdala.

Av marken till stamhemmanet nr 8, Litt Li, hade sterbhusdelägarna efter Sven Thorsson sålt en lägenhet om 9,40 ar som hade adressen Östra Storgatan nr 10. Litt Lg. Försäljningen skedde den 8 augusti 1891. Köpare var slaktare Magnus Månsson och hans hustru Augusta Månsson.

Jordområdet var beläget söder intill allmänna landsvägen från Hörby till Kristianstad och bildade en ägosidig triangelformig vars sidor efter uppmätning befanns vara mot landsvägen 36 meter, i öster 79 meter, i väster 56 meter med därå uppförda boningshus av korsvirke, brädbeklätt med inmurad råsten. Uthusbyggnad av träbeklätt korsvirke med delvis inmurad råsten samt en lutebyggnad av bräder. Allt under spåntak. Köpesumma ettusenåttahundra kronor.

Den 31 mars 1897 sålde Magnus Månsson tomten till förre hemmansägaren Per Mårtensson från Lyby för tvåtusenfemhundra kronor.

Den 29 oktober 1897 avled Per Mårtensson, hans hustru Johanna Andersson hade tidigare avlidit. Tillsammans hade de två barn, sonen skräddare Lars Persson Ahlberg och dottern Cecilia Persson. Båda boende i Hörby.

Auktion på tomten hölls den 25 januari 1898 och inropades av ena arvingen skräddare L. P. Ahlberg för tretusentrehundra kronor. Auktionen nämndes i Hörby Posten några dagar senare.

Skräddare L. P. Ahlberg sålde hus och tomt till O. Henriksson. Fastebrev den 4 april 1899.

Den 3 april 1915 utfärdade O. Henriksson ett köpebrev för tomten. Köpare var trädgårdsmästare Johan Emil Andersson.

Johan Emil Andersson, född den 3 september 1879 i Sövestad och hans hustru Hulda Ulrika Amalia, född Henriksson den 31 december 1876 i Lund inflyttade från Lyby den 11 december 1906. De bosatte sig på Östra Storgatan 10 i Hörby.

Den 18 september 1906 köpte Johan 40/2048 mtl av Johanna Herrlin på nr 18. Litt Tb. Tomten låg öster om den tomt han köpte av O. Henriksson den 3 april 1915.

På jordtomten planterade Emil Andersson fruktträd. Ungefär samtidigt köpte han 3 stycken jordtomter strax norr om Karnas backe. Detta var innan området Ekeboda byggdes.



Emil Andersson hade även försäljning nere i Hörby.



Här i hörnet av Frostagatan och Kristianstadsvägen låg huset och tomten där Emil Andersson hade sitt trädgårdsmästeri som han kallade Lyckhem, Östra Storgatan 10.

Längre ner där Kungsgatan mynnade ut i Östra Storgatan låg gården Lyckans höjd. Kungsgatans förlängning till Råbygatan byggdes först mellan 1901 – 1906.





Bilderna på Lyckans höjd hämtade från Gammalstorp. Foto Henry Holm.



Den 10 april 1882 köpte Ola Andersson, född den 28 oktober 1824 i Hörby och hans hustru Ingar Nilsson, född den 6 februari 1829 i Östraby, 36/2048 mtl nr 8 av Jöns Nilsson Thorsson. I köpet ingick även marknadsplats och lertäkt. Paret döpte gården till Lyckans höjd.

Marken gränsade i norr till vägen mot Kristianstad med 116 meter, i öster till en från nr 8 avsöndrad lägenhet med 63 meter och till nr 18 med 4 meter. I söder till Litt Li med 131 meter och i väster till nr 6 o 21 med 79 meter.

På kartorna ligger gård nr 8 till höger. Litt Ikb och Litt Ika tillhörde gård nr 6 o 21.



Paret kom från Slagtofta där de tidigare ägde gård nr 2 5/8 mtl. De var till åren komna, de hade två döttrar. Hanna, född den 18 oktober 1856 och Anna, född den 19 maj 1858. Anna hade tagit steget över Atlanten, gift sig med en svensk som även han hette Ola Andersson. Hanna stannade kvar i hemmet i Slagtofta.

På gård nr 6 i Slagtofta bodde åbon Isak Persson, född den 5 februari 1825 i Lyby och hans hustru Elna Jönsdotter, född den 27 juli 1833 i Hörby. De gifte sig den 24 juli 1857 och Elna födde sonen Per den 16 augusti samma år.

Hanna blev förtjust i Per och de gifte sig den 12 maj 1882. Samtidigt övertog de hemmanet efter Hannas föräldrar. Det blev inte så bra, för Per Isaksson var en slarver och var hellre ute med kompisar än hemma och arbeta på gården i Slagtofta. Och det gick till konkurs.

Mellan varven satte Per och Hanna barn till världen. Augusta, född den 14 september 1882, Viktor Martin, född den 5 mars 1885, Anna Marie, född den 8 december 1887 och Axel Gottfrid, född den 4 maj 1890.

Hannas föräldrar sålde gården i Slagtofta i början av år 1882 och flyttade till Hörby. Eftersom Hanna och Per inte hade någonstans att bo fick de följa med. I huset fanns det två lägenheter och adressen dit var Östra Storgatan 8.

Den 10 januari 1894 satte sig Ola och Ingar ned för att skriva ett testamente tillsammans med två vittnen.



Efter Bouppteckningens slut från
lämnades följande Testamente:
"Undertecknade äkta makar föreläsa
hvarigen emellan oss gfrörsta vilja oss, att
att den af oss, som den andra gfrör-
lefvaren, skall med full egendoms-
i sin lifstid, ge till sin gemenskap och frukt
att det egendomen, som i oss är befunnen
just så som är.
Efter bådas vår död skall hvar af
vår förmögenhet tillfalla vår dotter
Anna, såsom ett ringa vederlag mot
den förmögenhet som vår ättens ätt
erhållit vid sitt giftermål med Per
Isaksson i Slagtofta. Helt och
helt till oss icke erhållit någon
del af sin förmögenhet.
Resten af den andra hälften af vår
förmögenhet, som står på våra båda båda
böglar, skall den hvar sin lika fördelas,
och så att den del, hvilken tillkommer
tillfalla vår ofvambemälda dotter Anna
skall tillhöra henne ensam och utgör
hennes enskilda egendomen, hvad för
hennes man Per Isaksson, icke äger det
ringaste att försegga, och om Anna
skulle före sig af lifva, skall den hvar
tillfallande af sig tillfalla lika fördelas mellan
hennes barn, samt förstås af hvar sin
föräldraden förmögenhet ^(vittnen) för vår
lämnades följande.

Skulle mot förmodan delning af vår
förmögenhet komma att ske vid den
förstes af oss död kommer både då och
vid den efterlevandes död att delas
så som ovan sagt är.

Detta vårt förordnande, som vi efter
mogen överläggning beslutat och uppsatt
låtitt, hafva vi i tillkallade vittnen
närvaro undertecknat.

Hörby den 10 januari 1894.

Ola Andersson ^{Ingvar Nilsdotter}
och makarne Ola ^{hållit om pennan}
Ingvar Nilsdotter å År 8. Hörby, som vi
personligen kämma, af vår vilja vid
dettat och samt förstånd, Skattebeträns
egenhändigt och Ingvar Nilsdotter med
hand om pennan undertecknat, och
galdkänat, intyga på en gång närvarande
och för ändamålet tillkallade vittnen.

Som ovan.

Ola Andersson O. Johansson
Wanoffredingsbarns Hörby, Janne Jare: Hörby

Källa: Frosta Häradsrätt FIIa:80 1906, nr 62. Arkiv Digital Bild 1130 och 1140.

Vad står det i testamentet. Förtydligande kan nog komma till sin rätt.

Undertecknade äkta makar förklara härigenom vår yttersta vilja vara att den av oss som den andra överlever skall med full äganderätt i sin livstid osv.

Efter bådas vår död skall hälften av vår förmögenhet tillfalla vår dotter Anna såsom ett ringa vederlag emot den förmögenhet som vår dotter Hanna erhållit vid sitt giftemål med förre åbon Per Isaksson i Slagtofta, helst som Anna hittills icke erhållit någon som helst hemgift.

Resten eller den andra hälften av vår förmögenhet som utgöra våra båda barns lagrätt skall dem emellan lika fördelas, dock så att den del vilken sålunda tillfaller vår ovan bemälda dotter Hanna skall tillhöra henne ensam och utgöra hennes enskilda egendom varöver hennes man Per Isaksson icke äger det ringaste förfoga, medan Hanna skulle före oss avlida skall den henne tillfallande arvsloten lika fördelas mellan hennes barn, samt förvaltas av lagligen förordnande förmyndare vilka ej får vara barnens fader.

Skulle mot förmodan delning av vår förmögenhet kunna att ske vid den förstes av oss död kommer både då och vid den efterlevandes död att delas så som ovan sagts.

Detta vårt förordnande, som vi efter mogen överläggning beslutat efter uppsatt låtit --- vi i tillkallade vittnens närvaro undertecknat

Hörby den 10 januari 1894.

Ola Andersson Ingvar Nilsdotter, hållit om pennan

Att makarna Ola Andersson och Ingar Nilsson å nr 8 Hörby som vi personligen känner av fri vilja vid sunt och fullt förstånd, Ola Andersson egenhändigt och Ingar Nilsson med hand på pennan undertecknat och godkänt intygar på en gång närvarande och för ändamålet tillkallade vittnen som ovan

Pet. Sjöberg kronofjärdingsman i Hörby

O. Johansson kvarnägare i Hörby

Det gick några år och Per Isaksson som nu titulerades som arbetare hankade sig fram. Hans föräldrar Isak Persson och Elna Jönsson sålde Slagtofta nr 6 och flyttade till Hörby nr 8. De övertog ett kontrakt på en städjord med husbyggnad, daterat den 3 oktober 1876, efter Elnas fader Jöns Jönsson som avlidit. Den 5 maj 1899 avled Isak Persson och änkan bodde kvar till sin död 1906.

Isaks hustru Hanna tog mer och mer avstånd från sin man och funderade många gånger på om hon skulle ta ut skilsmässa. Men så tänkte hon på sina barn och föräldrar och så rann det hela ut i sanden.

KUNGGÖRELSE

I anledning af enkan Elna Jönssons vid Slagtoftavägen timade frånfälle varder härmed till allmänhetens kännedom kungjordt, att hennes ende son arbetaren Per Isaksson är omyndig förklarad och sålunda icke eger disponera öfver dödsboets tillgångar eller förvalta dess angelägenheter hvadan en hvar åtvärnas att inlåta sig med honom; samt att undertecknad såsom hans lagligen tillförordnade förmyndare icke af boets medel betalar andra räkningar eller beställningar än dem jag i förväg godkänt.

Skulder till eller fordringar i boet torde snarast anmälas hos undertecknad.

Hörby den 18 oktober 1906.

Oscar Berggren

Den 8 januari 1906 avlider Ola Andersson, 82 år gammal och den 31 oktober samma år följer änkan Elna Jönsson honom, 73 år gammal.

Ola Andersson och Ingar Nilssons förmögenhet var stor och även Elna Jönssons.

Per Isaksson såg framemot stora pengar som han kunde slösa bort på bland annat brännvin. Dröm om hans stora besvikelse när han fick reda på att han blivit omyndig förklarad.

Auktion.
Tisdagen den 6 november kl. 11 f. m. försäljes genom offentlig auktion aflidna änkan Elna Jönssons vid Slagtoftavägen å nr 8 Hörby belägna hus med tillhörande jordtomt äfvensom möbler af hvarjehanda slag, däribland gamla kistor och skåp, koppar-, järn- och laggkärl, säng-, linne- och gångkläder, torf och ved m. m. Säkre och kände köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd.
Slagtofta den 2 nov. 1906.
Nils Andersson.

2005

Den 24 februari 1907 avlider änkan Ingar Nilsson på Östra Storgatan nr 8, 78 år gammal. I bouppteckningen värderas fastigheten krono skatterusthållshemmanet 36/2048 mtl till 3,000 kronor.

Inhyse Per Isaksson, arbetare, och hans hustru Hanna Olsdotter samt sonen Axel Gottfrid bor kvar på Östra Storgatan 8. Barnen Augusta, Viktor Martin och Anna Maria hade flyttat hemifrån.

Ovan: Annonser i Eslövs Tidning.

Sommaren 1910 hade Hanna beslutat att sälja gården och flytta till sin syster Anna i Amerika som hade blivit änka. Sonen Axel Gottfrid följde med. De flyttade från Hörby den 4 augusti.

1910 års Utflyttningsbok för Hörby Landt församling.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Utllytningens sörensansst epreder	Utllytningens pöns och analen	Utllyttade. För- och tillnamn, yrke och näringslång.	Godsstedt, dot och måländ.	Marken.	Könsbete.	Hvarifrån i försam- lingen utflyttad.	Sida i försam- lings- boken.	Hvar till (försam- ling i lin eller i stad), utflyttad.	
43	28	Jungfru Gerda Svensson	15			Hörby	202	N. Amerika	
44	8	Hustru Hanna Jönsson	5			Hörby	64	N. Amerika	
45		Axel Gottfrid Persson	10			"	"	"	

Arbetare Per Isaksson fick inte följa med, kanske var de skilda, men inga uppgifter finns. Den 1 maj 1914 avlider han och begravs den 6 maj på Hörby kyrkogård. Han blev 57 år gammal.

Fastighets- och lösöre- auktioni Hörby köping

Torsdagen den 13 mars kl 11 f. m. försälja sterbhusdelägarna efter avlidna hustrun Bengta Bengtsson fastigheten nr 8 Östra Storgatan i Hörby köping med därå uppfört boningshus av brädbeklädd råsten och under tak av papp, inrett till en 3-rums- och en 2-rumslägenhet, uthuslänga, delvis av brädbeklädd råsten och delvis endast brädbeklädd under tak av papp, inredd till verkstad, brygghus, stall m. m.

Till fastigheten hör cirka 2 tunnland jord, belägen mellan Östra Storgatan och Kungsgatan och passande till byggnadstomter.

Inre lösbo: stoppad soffa, byrå, bord, stolar, klädsåp, säng, kista, sängstol, sängkläder, mattor, krus, kopparkastruller, järngrytor, porslin och glas, olika slag av handredskap, tvättbaljor samt tre stycken prima dörrkarmar med dörrar, därav ett par döbatang dörrar, 11 stycken höns m. m.

Tre månaders kredit. Äganderätten till de sålda varorna förbehålls tills de betalats.

Hörby den 7 mars 1930

Gården såldes till Per Bengtsson och hans hustru Bengta Nilsson. Köpekontrakt den 31 mars 1910.

Den 27 maj 1829 avlider Bengta Nilsson och efterlämnade förre lantbrukaren Per Bengtsson och barnen Axel Persson, Nils Persson, Anna Alfrida Persson, Anders Persson och Per Persson m. fl.

Torsdagen den 13 mars 1930 sålde de gård och lösöre på auktion. Taxeringsvärdet på gården var 12.000 kronor. Köpare var Gustav Persson Tholden, Winqvists eftr.

Gustav Persson lade upp ett lager med torv, koks och briketter på bland annat gårdsplanen. I stallbyggnaden förvarades allehanda maskiner o. dyl.

I början av 1950 - talet var sagan slut, både för Lyckhem och Lyckans höjd.

HSB köpte marken för att bygga fyra bostadshus. En ny gata lades också ut och fick namnet Frostagatan.



Vykort.



Det röda huset är HSB-huset som ligger i Kungsgatan. Längst ner och på tredje våningen bodde undertecknad och den övriga familjen.

På åkern mellan Lyckhem och Lyckans höjd besöktes platsen vid några tillfällen på 1940-talet av nedanstående tivoli. Bilden från tidningen Mellersta Skåne. Tidningsarkivet i Lund.



Den 29 november 1953 blev Johan Emil Andersson på Lyckhem änklings då hans hustru Hulda Ulrika Amalia Andersson avlider. Emil avvecklade sitt trädgårdsmästeri och efter försäljning av hus och tomt flyttade han till Ystadsvägen. Den 21 januari 1964 återförenas han med sin hustru.

Vid Råbygatan låg stamhemmanet nr 8. Efter Sven Thorssons död erhöll handlare John Olsson på arrende i tio år spannmålsmagasinerna på gården.

Den 3 september 1898 gifte sig Carl Lindquist med Maria Elin Thorsson i Hörby kyrka. Den 2 oktober 1899 köpte paret 5/2048 mtl, Litt Li, nr 8 av avlidna Sven Thorssons arvingar. Då spannmålsmagasinen var utarrenderade började de med jordbruket. När arrendet upphörde år 1900 tog Carl Lindquist över.

I köpet av gården följde även ett timmermagasin vid järnvägen med. Carl Lindquist lät restaurera upp magasinet och måla om det till hans favör.





Råbygatan. Bilderna på denna och föregående sida hämtade från Gammalstorp.

Handlare Carl Christian Lindquist, föddes den 17 augusti 1873 i Kristianstad och hans hustru Maria Elin Thorsson den 3 februari 1877 i Hörby.

Den 10 juni 1899 nedkom Maria med sonen Sven Gustaf. Tyvärr blev det inte fler barn.

Sven Gustaf växte upp och blev så småningom bokhållare i faderns handelsverksamhet. Den 21 december 1925 flyttade han till Kristianstad och byggde upp en verksamhet där han kallade sig för disponent.

Den 9 mars 1922 avled Maria Lundquist på Lunds lasarett. I bouppteckningen efter henne ägde paret förutom gård nr 8 även tre tomter på Östergatan. Egendomen Flustret och kvarnen på nr 11 samt gård nr 11. 1/3 mtl av nr 1 i Höghult Fagereds socken, Faurås härad i Hallands län.

Allt detta värderat till 126.951 kronor.

På gård nr 8 fanns 1 lastbil och 1 åkbil värderat till 5.500 kronor.

Trots att tillgångarna var 478.388.64, var skulderna 449.388.88. Behållningen blev 28.659.76. Carl Lindquist gjorde precis som Sven Thorsson, bedrev en omfattande utlåning av pengar med en rejäl ränta.

I Malmö bodde grosshandlare Anders Jönsson Wallden och hans hustru Karolina Wallden, född Johansson den 13 november 1870 i Svalöv. Carl Lindquist och hans hustru Maria var ofta och hälsade på i Malmö och förmodligen också ute i nöjeslivet. Den 13 augusti 1919 dog Anders helt plötsligt. Carl och Maria erbjöd Karolina att flytta hem till dem i Hörby och ta hand om deras hushåll. Karolina accepterade.

När Maria dog steg Karolina i graderna. Efter sorgetiden frågade Carl om hon ville bli hans hustru och hon sa ja. Det blev inga barn i äktenskapet. Vad Carls son Sven tyckte om arrangemanget är svårt att veta men året efter giftemålet den 6 december 1924 flyttade han till Kristianstad.

Carl Lindquist fortsatte med sin verksamhet och blev en stor man inom Hörbys handelselit. Åren de gick och den 1 maj 1938 avled Carl och Karolina blev änka för andra gången. Hon trivdes inte längre i det stora huset vid Råbygatan, utan den 8 november 1938 flyttade hon till St. Peters kloster i Lund. Handskmakaregatan.

Carl Lindquists bouppteckning drog ut på tiden. Den påbörjades den 29 juli 1938 och avslutades först den 7 februari 1939.

Carl hade sålt några egendomar men köpt nya sedan bouppteckningen efter Maria. Han ägde fortfarande gård nr 11 med kvarnen. Affärs- och bostadsfastigheten nr 8. Magasinet vid järnvägsspåret. 18 stycken obebyggda tomter inom Hörby köping. Allt till ett värde av 196.500 kronor. Han ägde 3 stycken andelar i Hörby bränneriförening samt andra aktier till ett värde av 94.893 kronor. Behållningen blev den här gången 155.782 kronor.

Enligt bouppteckningen hade inte äktenskapsförord upprättats mellan makarna.



Höskörd i Skåne.

Lindquist.

BOUPPTECKNING.

År 1938 den 29 juli påbörjades och den 7 februari 1939 avslutades av undertecknade förrättad bouppteckning efter avlidne grosshandlaren Carl Lindquist från Hörby, vilken avlidit den 1 maj 1938 samt såsom sterbhusdelägare efterlämnat

- 1) Hustrun fru Caroline Lindquist i Hörby
- 2) Sonen i ett tidigare äktenskap Disponenten Sven Lindquist, Smedjegatan 9, Kristianstad.

Då förrättningen nu företogs, inställde sig båda sterbhusdelägarna personligen.

Det antecknades, att makarna Lindquist ingått äktenskap den 7 december 1924, att Sven Lindquist vore son i Carl Lindquists tidigare äktenskap med Maria Lindquist, vilken avlidit den 9 mars 1922, att bouppteckning efter Maria Lindquist upprättats den 21 augusti 1922 och inregistrerats vid Frosta häradsrätt hösten 1922 under n:r 54, att sagda bouppteckning utvisar tillgångar å kr.478.048:64, skulder å kr.449.388:88 och sålunda en behållning å kr.28.659:76, att enligt i bouppteckningen intaget testamente Carl Lindquist med full äganderätt skulle bekomma all kvarlåtenskapen med undantag av Sven Lindquists laglott samt att boet efter Maria Lindquist i dess helhet förvaltats av Carl Lindquist och att arvskifte sålunda icke blivit i boet förrättat.

Vidare antecknades, att äktenskapsförord icke upprättats mellan Carl och Caroline Lindquist och att makarna icke vore boskilda.

Båda sterbhusdelägarna förklarade sig avstå från att i någon mån åberopa det testamente, som den 25/10 1938 bevakats vid Frosta häradsrätt.

Det skulle här anmärkas, att med avslutandet av bouppteckningen fått bero, till dess boets ansvarsförbindelser kunnat närmare undersökas.

Första sidan i Carl Lindquists bouppteckning.

KARTA ÖVER HÖRBYS ÖSTRA DELAR 1898



☒ = boningshus

☐ = stall eller lagerbyggnad

Bilden på nästa sida: Soldattorp i Grännastämmatorp, strax norr om Växjö. Enligt instruktionerna skulle torpet vara 12 alnar x 8 alnar, ungefär 35 kvadratmeter. Soldaten skulle ha hustru, hade han inte det så måste han skaffa sig en inom tre månader annars utsåg kompanichefen en åt honom. Till torpet hörde en bit åkermark om ett halvt tunnland. Soldaten kunde ha ett yrke såsom smed, snickare eller skomakare i fredstid.

Källa: Den lilla soldaten av Claus Lippold. Diskulogen nr 138. September 2022.

KÄLLOR:

Kyrkböcker från Hörby köping, Hörby landsförsamling, Högseröd, Borlunda, Östra Sallerup, Höör, Lyby, Kristianstads stadsförsamling.

Frosta Häradsrätt. Bouppteckningar serie FIIa. Lagfarter serie CIIIc.
Frosta Tingslags Häradsrätt. Bouppteckningar serie FII.

Tidningsarkivet i Lund. Eslövs Tidning, Hörby Posten och Mellersta Skåne.

Lantmäteriets historiska kartor.

Sven Thorsson och Georg Krook. Foto från boken Frosta Härad, minnesanteckningar av Johannes Hall. 1904.

Braås Hembygdsförening. Foto Per-Gunnar Mörck 2021 – 2022.
Övriga färgfoton Per-Gunnar Mörck, 2022.
Svartvita bilder från www.gammalstorp.se
Bilden på första sidan är ett vykort stämplat 1920.

Tidigare delar:

- Del 1. Kyrkbyn.
- Del 2. Enskifte.
- Del 3. Laga skifte.
- Del 4. Marknadsplatsen.
- Del 5. Torg och bygatan.

Copyright Per-Gunnar Mörck.



Den sista soldaten som bodde här hette Falk. Huset numera museum. Foto Per-Gunnar Mörck.